

Expeditieplan

2019 - - - - - 2023



Het Kompas

onderwijs met de Bijbel als basis

Wie zijn we?

Het Kompas is een christelijke basisschool in de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid met een multiculturele populatie van circa 280 leerlingen uit christelijke gezinnen.

Ons gebouw stamt uit 1927, heeft 3 verdiepingen waaronder een pas verbouwde zolderverdieping.

De naam Kompas verwijst naar onze identiteit: we willen onze leerlingen helpen hun eigen koers te leren varen waarbij ze gebruik kunnen maken van hun ontdekte kwaliteiten.



Zo zien wij onze kinderen en ons onderwijs

We zien onze leerlingen als kostbare en geliefde kinderen van God, prachtig geschapen met eigen kwaliteiten die ontdekt moeten worden en die we willen ontwikkelen. We helpen de kinderen een positief en realistisch zelfbeeld te vormen waardoor ze met zelfvertrouwen en in eigen verantwoordelijkheid hun plek in de wereld kunnen innemen. Onze school is een warme en veilige leer- en leefgemeenschap waar onze leerlingen, leren omgaan met elkaar, elkaar en zichzelf leren kennen en waarderen.

Onze leidinggevende principes:

- Onze leerlingen en onze personeelsleden leren en werken met plezier
- Onze leerlingen ontwikkelen een positief en realistisch zelfbeeld
- 1 + 1 is meer dan 2, samen bereiken we meer!

Onze kernwaarden



Liefde en vertrouwen: Gods liefde voor ons is ons fundament en onze inspiratie om zelf anderen lief te hebben. We vertrouwen op God als onze Vader en vandaaruit kunnen we ook elkaar vertrouwen geven.

Samen verantwoordelijk: Samenwerking met ouders, met elkaar en andere betrokkenen doen we met behoud van een ieders verantwoordelijkheid. Ook de kinderen leren we om hun verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar



Veiligheid: we zorgen goed voor elkaar, we waarderen onze verschillen en delen onze talenten

Ons schoolprofiel

Op Het Kompas bieden we uitdagend en boeiend onderwijs voor alle kinderen.

We leren de kinderen onderzoekend en betekenisvol leren volgens Ontwikkelingsgericht Onderwijs in alle groepen, waarbij 21-eeuwse vaardigheden aangeleerd worden.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er een specifiek aanbod, zowel in een plusklas als in de eigen groep.

Op onze school waarderen en respecteren we ieders eigenheid, nemen we verantwoordelijkheid voor elkaar en gaan we met liefde en respect met elkaar om, ook wanneer de onderlinge verschillen groot zijn.



Onze ambities

- Sprankelende identiteit in de multiculturele schoolgemeenschap die zich kenmerkt door liefdevol omgaan met elkaar
- Toekomstgericht onderwijs
 - Handhaven goede opbrengsten
 - Onderzoekend en betekenisvol leren volgens ontwikkelingsgericht werken in de hele school
 - Persoonsvorming, eigenaarschap van leerlingen
- Samen leven en werken.
We nemen onze verantwoordelijkheid in de wijk en de stad.

Hoe maken we deze ambities waar?

- ⇒ Samen ons geloof delen, vieren, bidden en de onderlinge verschillen leren waarderen
- ⇒ OntwikkelingsGericht Onderwijs in de hele school: Betrokkenheid van kinderen, rijke leeromgeving, in de wereld, samenwerken, persoonsvorming en sociale vaardigheden, portfolio's, coaching van leerlingen, specifiek aanbod voor MHB-leerlingen, leren leren uitbouwen
- ⇒ Kinderen leren samenwerken, participeren in het wijknetwerk, onderzoeken in de wijk naar samenwerkingspartners voor burgerschap

Aan het eind van groep 8

kijken onze leerlingen met plezier terug op hun Kompas-periode.

Ze hebben:

- geleerd dat ze als kind van God waardevol zijn en Jezus mogen volgen in hun leven.
- ontdekt wat hun kwaliteiten zijn, waar hun uitdagingen liggen
- geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, anderen en de wereld om hen heen
- een goede basis in kennis en vaardigheden voor een kansrijk vervolg in het middelbaar onderwijs
- vaardigheden geleerd die nodig zijn om de uitdagingen van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden.